

Bussum zoals ik het gekend heb o

De Nassaulaan heeft haar naam te danken aan de villa "Nassau", welke nu nog is gelegen achter de winkel van de Faam.

Ook stond er een grote villa op de hoek van de Nassaulaan en Vlietlaan; nu is daar de winkelgalerij. In deze villa is de huisschool begonnen.

Langs de Veerstraat liep vroeger een sloot, n.l. de Veersloot. Een stuk parkeerterrein bij de Hema was sloot. Deze stond in verbinding met de spoorvloot, welke langs de spoorbaan liep. Vandaar dat



een brug aan het begin van de Vlietlaan was. Langs deze laan lagen destijds allemaal grote villa's. Een enkele is er nog te vinden, o.a. villa Vlietlaan nr. 12 en een villa achter "House of England".

Het oude station zag er uit als het station Weesp. Toen het werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuw gebouw, werd er een noodgebouw geplaatst, want naar ik mij herinner kon er vanwege de oorlog 1914-1918 niet worden gebouwd en zo heeft dat noodgebouw nog jaren dienst gedaan.

Tegenover het oude stationsgebouw was een café

annex stalhouderij. Vanwege de nieuwbouw rond het station, viel ook dit perceel onder slopershanden.

Voordat we de spoorweg bij de Gen. de la Reijlaan overgaan zien we op de hoek van deze laan en de Vlietlaan hotel "Stendal", tot voor enige jaren geëxploiteerd onder de naam hotel "Vlietlaan". In heel vroeger jaren stond daar het oude hotel met dezelfde naam. Achter dat gebouw was de grote zaal, waar vergaderingen enz. werden gehouden. Toen het hotel niet meer exploitabel was, werd het o.m. verkooplokaal voor grote boedelveilingen. Ook werd de zaal 's zondags nog enige tijd gebruikt als kerkzaal, z.g.n. 2e preekgelegenheid voor de destijds te klein geworden Gereformeerde kerk aan de Iepenlaan, thans Christelijk Gereformeerde kerk. Toen het gebouw moest worden gesloopt kocht één van de leden dier kerk het gebouw aan van de Geldersche Ledermaatschappij. Dat gebouw vindt u nog aan de Parallelweg hoek Gr. Wichmanlaan. Jarenlang heeft de benedenzaal als kerkzaal dienst gedaan, terwijl het bovengedeelte was verhuurd voor meubelopbergplaats. Nadat de nieuwe gereformeerde kerk aan het Wilhelminaplantsoen was gereedgekomen, hebben de Remonstrants-Gereformeerden in dat gebouwtje hun kerkdiensten gehouden, totdat ook zij een nieuw kerkgebouw konden betrekken aan de Koningslaan. Ook de gereformeerde kerk in hersteld verband heeft van dat gebouw geruime tijd gebruik gemaakt. Nu doet het geheel dienst als meubelopbergplaats.

Een wandeling met u te maken door ons "beruchte" en toch mooie Spiegel, is niet gemakkelijk. Je moet er wel goed bekend zijn. Daarom gaan we er maar met grote stappen doorheen.

Als we dan de bedoelde overweg overgaan, zien we recht voor ons uit de flats aan het Oranjepark.

Op de plaats van deze flats stond vroeger ook een hotel, n.l. hotel "Nieuw-Bussum"; dit was heel bekend. Naast dit hotel stond een houten gebouw, waarin een kegelbaan en een concertzaal. Aangezien het gebouw van hout was, zal het ook wel een semi-permanent karakter hebben gehad. In elk geval moeten er veel concerten en festiviteiten, waarvan vele met bal na, in plaats hebben gehad. Wellicht kan later ook nog zo iets verteld worden van ons toekomstige culturele gebouw aan de Dr.A.Kuyperlaan. Als ik me goed herinner, is het gebouw in 1938 geheel ontruimd en heeft het van die tijd af circa 2 jaren dienst ge-

daan als kazerne voor de motor-artillerie uit Naarden. In 1941 werd het gesloopt en weg was Bussums glorie.

Nu we even hebben stilgestaan bij de geschiedenis van hotel "Nieuw Bussum" gaan we maar weer verder en volgen de Parallelweg. Dan ziet u aan uw linkerhand op de hoek van de Laan van Suchtelen van de Haare en Parallelweg een aantal huizen staan. Och, zo hoor ik u zeggen is dat nu zo iets bijzonders! Ja, toch wel. Waarom dan? Wel, omdat dat terrein in 1917 nog geheel onbebouwd was. Men keek zo tegen de gasfabriek aan. En op dat terrein steeg op een zekere dag in het jaar 1917, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Bussum, een bemande luchtballon op. Nog zie ik voor mij die geweldige mensenmassa en het langzaam vullen van die ballon. Wat was het voor ons kinderen een machtig gezicht om deze ballon maar steeds groter en indrukwekkender te zien worden. En plotseling onder groot gejuich ging deze de lucht in, steeds maar meer ballast naar beneden gooiend. Wat was dat een gebeurtenis.

Wist u, dat het Spiegel vroeger nog een soort café'tje had? Neen, velen van u zullen dat niet weten. Dat was gelegen aan de Koningslaan, hoek Boslaan, daar waar nu de flat "Koningsbos" staat. Het lag een beetje in de diepte verscholen tussen dicht geboomte. Tegenwoordig zou men zeggen, dat het een z.g.n. bierverlof had. Men werd daar veelal bediend door een oud vrouwtje met een Goois kapje op. Ik meen, dat ze moeder Dorrestijn heette.

(slot volgt)

J.J.Collet.