

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

Jan Jaap Clinge Doorenbos

Jan Jaap Clinge Doorenbos (1916-1939) was een Nederlands sergeant-vlieger. Hij was de zoon van de bekende Nederlandse artiest en liedjesschrijver Hens Clinge Doorenbos en Wobbina de Blécourt en kwam om tijdens een vliegtuigongeluk te Hillegersberg bij Rotterdam. Clinge Doorenbos volgde het Lyceum en vervolgens de opleiding voor leerling-piloot bij de K.L.M..

Clinge Doorenbos behaalde ook zijn militaire vliegbrevet en werd

aangesteld tot reserve militair vlieger.

Vliegtuigongeluk

Clinge Doorenbos stortte op 22 november 1939 tijdens een vlucht nabij Hillegersberg met zijn militair toestel neer. Doordat het zeer mistig was had hij al enige tijd gezocht naar een plaats waar hij veilig zou kunnen landen. Echter plotseling koerste het vliegtuig brandend naar de grond en kwam met zo'n klap neer dat de onderdelen van het toestel tot op een

afstand van 600 meter werden teruggelaten.

De cockpit met de motor boorde zich enkele meters diep in de drasige ondergrond. Hierdoor werden de bergingswerkzaamheden ernstig bemoeilijkt. Terstond begonnen militair personeel en arbeiders die in de omgeving aan het werk waren met de reddingswerkzaamheden, echter tevergeefs. Pas 3 dagen later was men zo ver dat in de cockpit (die op vijf meter diepte lag) het levenloze lichaam van Clinge Doorenbos kon worden gevonden. De werkzaamheden werden ernstig gehinderd door het opdringende grondwater waardoor er eerst een bekisting diende te worden aangebracht.

Achteraf dacht men dat Clinge Doorenbos, die op geringe hoogte had gevlogen, door een technisch defect aan de machine geen vaart meer had kunnen minderen en



De ouders van Jan Jaap

met zeer grote snelheid de grond had geraakt, waardoor het toestel letterlijk versplinterd was. Slechts de cabine en een stuk van de staart drongen de grond in en waren diep in de natte aarde weggezakt.

Begrafenis

Het stoffelijk overschot werd thuis opgebaard, zijn kist bedekt met de nationale driekleur en de kamer gevuld met bloemen. Die waren onder meer afkomstig van de heer Plesman van de K.L.M. en van de soldaten die te Hillegersberg ge-

legd waren en mee hadden helpen zoeken naar het lichaam van Clinge Doorenbos. De begrafenis vond de week daarop plaats op de Oude Begraafplaats te Naarden. Tijdens de tocht van het ouderlijk huis naar de begraafplaats fungeerden vier sergeant-vliegers als slippendragers. Bij de uitvaart waren de burgemeesters van Naarden en Bussum aanwezig en Albert Plesman namens de directie van de K.L.M.

Uit: <https://nederlandsekringsmacht.nl>



Deel van grafsteen van Jan Jaap Clinge Doorenbos



**Historische Kring
Bussum**
Stationsweg 3 1404 AN Bussum
www.historischekringbussum.nl
tel. 035-69 129 68
www.facebook.com/HistorischeKringBussum