



BUITENLANDSE STUDENTEN HIEPEN BOUWEN

De totstandkoming van buurthuis De Engh

Onlangs kreeg de Historische Kring Bussum de op deze pagina afgebeelde plaquette, die gemaakt is door J.R. Gesell. Als je hem ziet, denk je niet meteen aan Bussum. Toch is het een afbeelding van het ontmoetingscentrum/buurthuis De Engh, gelegen aan de Nijverheidwerf, het verscholen bedrijventerreintje, begrensd door Ceintuurbaan, St. Janslaan en Spijkerstraat, op nummer 22. Bijna niet leesbaar staat in het midden van de plaquette Centrum De Engh 22. Een uitleg is op z'n plaats.

Poppen maken

Het verhaal begint al in de jaren 50 van de vorige eeuw. In de Spijkerstraat woonde mevrouw A. Brouwer, beter bekend als tante Alie. De kinderen uit de buurt kwamen kijken als ze poppen maakte. En ze werden binnen genood om het ook te leren. Het aantal kinderen werd zo groot dat er een geschikte ruimte in de wijk nodig was. Die werd wel gevonden, maar hij bood onvoldoende

mogelijkheden. Daarom besloten de buurtbewoners om zelf een accommodatie te gaan bouwen en ze richtten daartoe een stichting op.

Locatie

De stichting ging op zoek naar een bouwlocatie. De gemeente gaf aanvankelijk niet thuis, maar stelde in 1957 toch voor een symbolisch huurbedrag een stuk grond van 300 m2 beschikbaar. Een architect maakte belangeloos een ontwerp. In juni 1959 kon de eerste spade de grond in. Met een dragline werd een bouwput gegraven en daarna werden er gestadig, laagje voor laagje, stenen gemetseld. Dankzij contacten met de hervormde kerk kregen de buurtbewoners tot drie keer toe hulp van internationale studenten die via de Oecumenische Jeugdraad in Kampen tijdens hun zomerwerkkamp in Bussum aan de slag gingen.

Bekostiging

Particulieren en bedrijven kwamen met giften. Zo leverde een bedrijf gratis de radiatoren en be-



De studenten van het zomerwerkkamp graven sleuven voor de buitenmuur.



De plaquette (geglazuurd aardewerk) uit 1975, 82 bij 52 cm groot.

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvechthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



In gedachten zwieren door de zaal

In dit heerlijk winterse decor van dennegroen en een schaatstafereel (op de gracht rond de Naarder vesting!) verwelkomde het vermaarde Naardense Hotel Bosch van Bredius haar gasten. Stonden de tafeltjes in deze opstelling voor het 'thé dansant', dat tweede kerstdag 1930 's middags plaatshad, met muziek verzorgd door Orchestre Siegfried Courant? Fotograaf Marcel Simon, geboren in het Normandische Caen en werkzaam in Bussum, legde dit zeldzame beeld vast.

FOTO: MARCEL ALFRED SIMON (GOOIENVECHTHISTORISCH.NL)

loofde een ander bedrijf ze te installeren. Toch kwam in 1962 de bouw stil te liggen, omdat het geld op was. Een subsidieaanvraag bij de gemeente leverde aanvankelijk niets op. De gemeente wilde het project wel subsidiëren, mits de rijksoverheid dat ook deed. Pas twee jaar later kwam er subsidie en kon men doorgaan. Het centrum kwam uiteindelijk in 1965

gereked. Met een toneelzaal voor 200 mensen, clublokalen, vergaderlokalen, ruimtes voor handenarbeid, een peuterspeelzaal en een soos viel het flink wat royaler uit dan de initiatiefnemers aanvankelijk hadden gedacht.

Activiteiten

In de decennia daarna vonden er talloze activiteiten voor jong en

oud plaats. Links op de plaquette, die bij het tweede lustrum in 1975 werd gemaakt, staan er een aantal genoemd. Een postzegelmarkt, de beatclub 't Smurf en een ontmoetingsplaats voor buitenlandse arbeiders staan daar nog niet bij genoemd. De stichting kon beroepskrachten benoemen. Tante Alie, die vanaf het begin tot 1980 in het bestuur zat, ontving voor haar werk in 1978 de Bussumse vrijwilligersprijs 'De Kleine Johannes' uit handen van de burgemeester.

Met dank aan mw. Hennie van der Zee-Bakker

Klaas Oosterom



Een vrijwilliger aan het metselen.



In het voormalige buurthuis zitten nu kleine bedrijven.

Oecumenische werkkampen

In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw was er wereldwijd een protestantse oecumenische beweging. Deze organiseerde onder meer uitwisselingen van jongeren. Zo waren er in 1959 vijftig werkkampen voor opbouwprojecten in Europa en minstens net zoveel in de rest van de wereld. In augustus 1959 kwamen bijna 30 jonge mensen uit de hele wereld naar Bussum om samen met de buurtbewoners een begin te maken met de bouw van het buurthuis De Engh. Het Trefpunt bij de Verlosserkerk aan de Ceintuurbaan was hun basis. 's Morgens was er een ochtendwijding, waarna de jongeren van 8 tot 12 uur aan de slag gingen. De middagen werden besteed aan uitjes, excursies, discussies en bijbelstudies, met Engels als voertaal. De burgemeester van Bussum ontving de groep op het gemeentehuis.