

De vrouw van de kleurenfoto

Bets Lindeboom- Kamminga

Eric Bor

Elisabeth (Bets) Kamminga is op 10 juli 1900 in Utrecht geboren als dochter van Sikke Kamminga en Johanna Verkerk. Enkele weken na haar geboorte is het gezin naar Bussum verhuisd, vermoedelijk omdat Sikke hier een aanstelling kreeg als agent van politie.



Bladzijde uit een van de in 2019 gevonden fotoalbums in het gemeentearchief van Bussum (zie BHT nr. 2 van dit jaar)

Bets, wonende in de Badhuislaan op nummer 62, trouwde op 16 december 1926 'met de handschoen' van Herman Johan Lindeboom. Zij vertrok op 4 januari 1927 met het stoomschip Johan de Witt vanuit Amsterdam naar Batavia, waar Herman als machinist/werktuigkundige op de suikeronderneming Sroenie bij Sidoardjo in Oost-Java werkte.

Nederlands-Indië

In Nederlands-Indië heeft het echtpaar Lindeboom-Kammaing, voor zover bekend, twee kinderen gekregen: Herman in 1932 en Johanna Elisabeth (Joke) in 1939. Tijdens de Japanse bezetting is Bets met haar kinderen geïnterneerd geweest in Ambarawa, kamp Banjoe Biroe en mogelijk ook nog in andere kampen. Haar man is op 30 juli 1944 overleden in de Tjipinang-Gevangenis in Meester Cornelis. Hij is uiteindelijk begraven op het Ereveld Leuwigajah in Cimahi (vroeger Tjimahi) bij Bandung.

Vossiuslaan

Bets is na de oorlog met haar dochter Joke teruggekeerd naar Nederland. Of haar zoon Herman de oorlog overleefd heeft, is niet bekend. Bets en Joke trokken in bij de moeder van Bets die in de Vossiuslaan op nummer 37 woonde. Na de dood van haar moeder in 1951 bleef Bets daar wonen. Joke behaalde in 1956 het diploma hbs-a aan het



Willem de Zwijger Lyceum en ging al spoedig haar eigen weg. Omstreeks 1980 ging Bets naar het bejaardenhuis De Schutse aan de Lorentzweg. Hier had ze gezelschap van haar nichten Geertruida de Boer-Scheepmaker (1998-1985) en Ottolina Bos-Scheepmaker (1905-1987), wier moeder een zus was van Bets' moeder. Wanneer Bets overleed is niet bekend.

Eigenaardig is dat de pasfoto van Bets in het boek staat waarvan we aannemen dat het van 1923 dateert. Haar reis vond immers pas in 1927 plaats. Nog eigenaardiger is dat van haar jongere zuster Cornelia Clasina, die al eerder met de handschoen trouwde en op 16 juni 1926 met de Johan de Witt naar Batavia vertrok, geen pasfoto in het boek staat.



Uit: Soerabajasch
Handelsblad,
24 juni 1939



Bron

Informatie van Jitte de Boer, kleindochter van Geertruida de Boer-Scheepmaker.

De Schutse in 1960