



BUSSUMERS UIT DE JAREN 20 DEEL 2

Bakker Kannevorff en het gezin Van Karnebeek

Hieronder aandacht voor enkele Bussumers wier (pas-)foto's in de albums uit de jaren twintig staan die in 2019 in de kelder van het raadhuis werden teruggevonden: Lodewijk Kannevorff, Herman van Karnebeek, Elisabeth Hofacker, Caroline Peeraer en de kinderen Van Karnebeek.



■ Lodewijk Kannevorff.

Lodewijk Kannevorff is geboren op 8 maart 1881 in Amsterdam, als zoon van Ebbe Adriaan Kannevorff en Sophia Johanna Lisetta Scherpenzeel. Hij trouwt op 4 juni 1908 met Metje Regtuit (geboren op 26 oktober 1877). Zij gaan in juli 1909, 'komende uit Amsterdam', op Brinklaan 70 wonen. In oktober 1925 verhuizen zij naar nummer 72. Lodewijk is tot 1937 broodbakker. Daarna verhuist hij met Metje naar Frederik van Eedenweg 9A. Zoon Ebbe Gijsbertus (geboren op 9 mei 1909 te Amsterdam) trouwt dat jaar met Catharina Eerenvelt en volgt zijn vader op als bakker aan Brinklaan 72. Lodewijk en Metje hadden nog een zoon, Gijsbertus (geboren op 13 april 1913), die het nieuwerwetse beroep van 'omroepbeambte' uitoefende, ongetwijfeld bij de radio, want televisie bestond nog niet in de jaren dertig. Ze hadden ook twee dochters, Anna Sophia (geboren op 3 maart 1912, overleden op 15 december 2001) en Sophia (geboren op 12 juli 1914, overleden op 12 april 1962). Sophia is in die jaren van beroep 'kookster'. Metje Regtuit overlijdt op 31 juli 1938.



■ Arie en Wimpje Kannevorff met hun zoon Eb in hun winkel.



■ Herman van Karnebeek en Elisabeth Hofacker met hun dochters.

Lodewijk hertrouwt een jaar later met Christina M.C. Walter (geboren op 28 februari 1899). Zij heeft al twee dochters Christina en Barbera. Lodewijk overlijdt op 3 november 1955 en ligt begraven op de Algemene en Nieuwe Room-Katholieke begraafplaats Bussum, samen met Metje en dochter Sophia.

Lodewijks jongere broer Arie had een levensmiddelenwinkel aan de Herenstraat 48. Zijn zoon Ebbe Adrianus nam deze winkel in 1957 over en sloot in 1987 als de laatste kruidenier van het Spiegel zijn winkel.

Herman van Karnebeek, Elisabeth Hofacker, Carolina Peeraer en kinderen

Herman Willem Achille Van Kar-

nebeek is op 22 november 1880 geboren in Parijs als zoon van Séraphin Jean Guillaume van Karnebeek en Marquérîte Sophie Frowein. Hij is in Nederlands-Indië getrouwd met Elisabeth Hofacker (geboren 9 september 1884 in Soerabaja). Zij krijgen een zoon Arnaud (geboren op 4 september 1909) en twee dochters, Marguerita (geboren op 14 augustus 1911) en Elisabeth (geboren op 26 februari 1914). Vanaf 1920 woont het gezin in Bussum op Nieuwe Hilversumseweg 21 (oude nummering, nu 29). In 1923 vertrekt Elisabeth echter met haar jongste dochter naar Den Haag, kennelijk na een scheiding, want Herman van Karnebeek hertrouwt in 1925. Het is aannemelijk dat de beide meisjes op de foto hun twee dochters Marguerita en Elisabeth zijn. De oudste van de twee (Marguerita) is in 1933 in Bussum getrouwd met Antonie D. Verschuur en verhuist dat jaar naar de Prinsengracht in Amsterdam.

Herman van Karnebeek was directeur van N.V. Continental Radiatorenfabriek aan de Franse Kampweg/ Melkstraat, later KARBO geheten. Het bedrijf was opgericht in 1913; naar verluidt verwijzen de eerste drie letters van de latere bedrijfsnaam naar zijn achternaam. Het bedrijf is in 1971 opgeheven. Hermans tweede vrouw is weduwe Carolina



■ De radiatorenfabriek in 1926.

Maria Theresia Peeraer, geboren op 14 oktober 1893 in Merxplas in België. In 1943 wordt Carolina benoemd tot onderdirectrice bij KARBO. Herman van Karnebeek overlijdt op 24 maart 1946 in Naarden. In maart 1958 verhuist Carolina naar Vredelaan 31 in Laren, waar zij zich kennelijk op

Bronnen: Archief Historische Kring Bussum; Archief Gooi en Vechtstreek; Bussumsche Courant, Nieuwe Bussumsche Courant, Laarder Courant de Bel Online; begraafplaatsen.nl; Genealogieonlin; www.vlaggeschipsmaldeel5.nl.

Marja Klein



■ Carolina Peeraer.

het tuinieren heeft gestort, aangezien zij een jaar later een eervolle vermelding krijgt bij een tuinenkeuring. Zij overlijdt op 3 september 1984. Zoon Arnaud (of Armand) uit het eerste huwelijk van Herman van Karnebeek vertrekt in 1925 naar Willemsoord, Den Helder om bij de marine te gaan. Je kunt het je misschien moeilijk voorstellen als je het joch op de foto ziet, maar hij is uiteindelijk smaldeelcommandant in de rang van schout-bij-nacht ge worden op het vliegdek-schip Hr. Ms. Karel Doorman. Hij overlijdt op 1 september 2002 in Son, bijna 93 jaar oud.



■ Arnaud (of Arman) van Karnebeek.



■ De tweede winkel van links in het hoge pand is Bakkerij Kannevorff aan de Brinklaan in 1928.