

Het valt te begrijpen dat enkele saillante details ontbreken.

Zo is er de anekdote dat Hendrik zijn schoenen verpandde om een boek over elektronica aan te schaffen toen hij hij solliciteerde bij Spijker. Hij had slechts één weekend om zich daarin te verdiepen. Hij was overigens meer dan een manusje van alles: hij was de man die verstand had van auto-elektronica bij Spijker.

Twee broers en één zus van Hendrik zijn rond 1910 geëmigreerd naar Amerika. Hendrik en Pieterke zouden ook gaan en waren al begonnen met Engels leren. Maar Pieterke werd zwanger en ze besloten de reis uit te stellen en toen nam hun leven een andere wending.

Ook de aanleiding om zelf een bedrijf te beginnen is bijzonder. Hij en zijn vriend Hautekeet hadden namelijk beiden een vette prijs in de Staatsloterij gewonnen (tienduizend gulden), wat hen de middelen daartoe verschafte.

Bizar is ook dat tijdens WO II de garage was geconfisceerd door de Duitsers en Hendrik voor hen ook onderhoud deed, terwijl zijn schoonzoon (echtgenoot van An) mee in woonde in de woning boven de garage en die weliswaar niet belijdend Joods was, maar wel diens beide ouders!